



# Ποιήματα που φοριούνται

© 2020 - Α΄ Δημοτικό Ποταμού Γερμασόγειας.

ISBN 978-9963-0-3320-1

# Ποιήματα που φοριούνται

Σειρά Βιβλίων: Μικροί Συγγραφείς - Βιβλίο 1ο

**Κείμενα:** Μαθήτριες και μαθητές της Β'1,  
του Α' Δημοτικού Ποταμού Γερμασόγειας (2019-2020)

**Υπεύθυνη έκδοσης, Εικονογράφηση:**

Περσεφόνη Κρασίδου, εκπαιδευτικός

**Επιμέλεια:** Ιουλία Χρίστου, διευθύντρια

**Σελιδοποίηση:** Χρίστος Κρασίδης

**Η έκδοση δημιουργήθηκε στα πλαίσια  
του προγράμματος ΔΡΑ.ΣΕ. με τη συνεργασία των:**

Μαρία Α. Ιωάννου, συγγραφέας

Σίλια Βασιλείου, εκπαιδευτικός

Βαλεντίνα Γιάννακα, εκπαιδευτικός

© 2020 - Α' Δημοτικό Ποταμού Γερμασόγειας

ISBN 978-9963-0-3320-1

Η ποιητική συλλογή «Ποιήματα που φοριούνται» γράφτηκε από τα παιδιά της Β'1 και μπορεί να λειτουργήσει ως υποστηρικτικό υλικό, με αυθεντικά κείμενα σχετικά με διδασκαλία της ενότητας λεξιλογίου «ρούχα».

Η εκπαιδευτική μορφή της συλλογής, καθώς και οι εικόνες μπορούν να εκτυπωθούν και να δοθούν στα παιδιά. Στην ασπρόμαυρη μορφή της έκδοσης, απουσιάζουν οι τίτλοι, τους οποίους τα παιδιά καλούνται να γράψουν στη σωστή θέση. Οι εικόνες απουσιάζουν από την εικονογράφηση και τα παιδιά μπορούν να τις κόψουν και να τις τοποθετήσουν στο κατάλληλο ποίημα. Στα άτιπλα κείμενα μπορούν να φανταστούν ποιος/α μπορεί να μιλά και να το σχεδιάσουν. Στο τέλος υπάρχει μια σελίδα (η οποία μπορεί να πολλαπλασιαστεί), όπου τα παιδιά καλούνται να δημιουργήσουν δικά τους ποιήματα με θέμα τα ρούχα και να τα προσθέσουν στη συλλογή μας.

Θα χαιρόμασταν πολύ αν τα μοιραζόσασταν μαζί μας μέσω του email: [persephoni7@yahoo.com](mailto:persephoni7@yahoo.com)

Εύχομαι η δουλειά μας αυτή να αξιοποιηθεί και να αρέσει τόσο σε εκπαιδευτικούς, όσο και στα παιδιά!

**Περσεφόνη**

## Κρεμάστρα



Πριν φύγετε, θέλετε να με κρεμάσετε κάπου; Τώρα θέλω, όχι σε λίγο! Μη με αφήσετε έτσι, εσείς να φύγετε κι εγώ να μείνω στο πάτωμα. Και βαρέθηκα να είμαι μόνο στη ντουλάπα. Θέλω να βγω έξω, να δω τους ανθρώπους, τους αληθινούς ανθρώπους. Τώρα που το σκέφτομαι, θέλω και κάτι άλλο, θέλω να φορέσω ένα φόρεμα.

---

# Φόρεμα

Ρρρρρρρρ  
Είμαι φόρεμα μακρύ.  
Θέλω να με φοράνε  
κορίτσια, μαμάδες, γυναίκες.  
Πριγκίπισσες, μήπως;  
Ναι! Επειδή είμαι κουλ!



# Τακούνια

Τακ τακ τακ θα ήθελα  
τακ τακ τακ να δραπετεύσω από τα πόδια  
τακ τακ τακ, επιτέλους, να ξεκουραστώ.

Τακ τακ τακ κι εγώ θα το ήθελα  
τακ τακ τακ κουράζομαι πολύ  
τακ τακ τακ δεν αντέχω άλλο.

Πόδια! Πόδια! Μη μας φοράτε συνέχεια! Να  
φοράτε παντόφλες!



# Μπότα

Θέλω να με αγοράσετε,  
να με φορέσετε  
να με πάτε στο χιόνι.  
Μου αρέσει το χιόνι.  
Το άσπρο χιόνι.

Αλλά μην με πάτε στον ήλιο  
γιατί θα χαλάσω.

Δεν μου αρέσει ο ήλιος (ούτε ο Αύγουστος).

Ζεστάθηκα μέσα στο ντουλάπι  
με όλη αυτή τη ζέστη.

Θέλω τον χειμώνα!  
Με γάντια στα χέρια  
να με φορέσουν παιδιά!  
μπουμ μπαμ μπουμ μπαμ

Πόδια πόδια πόδια,  
θέλω να με φορέσουν πολλά πόδια.  
Πόδια πόδια πόδια,  
πότε θα πάμε στα χιόνια;



# Παντόφλες

Θέλουμε πόδια,  
πόδια, πόδια να μας φορέσουν.  
Πόδια, ναι, αλλά να μην είναι βρώμικα.  
Πόδια αστραφτερά, πόδια  
όμορφα κι ευγενικά.

Πόδια, πόδια, πόδια,  
βαρεθήκαμε το κρύο  
και κρυώνουμε.

Κάνουμε συνέχεια κρ κρ κρ.  
Δεν θέλουμε να πάμε στα χιόνια.  
Θέλουμε να βγούμε στη θάλασσα,  
και να γίνουμε βάρκες.  
Να κολυμπήσουμε κι εμείς επιτέλους!





Πότε θα με φορέσετε;  
Κουράστηκα να μη με  
φοράει κανείς.  
Κρύωσα (μέσα μου).

---

## Αθλητικά παπούτσια



Πόδια, πόδια, πόδια,  
πολύ μεγάλα πόδια,  
μικρά, πολύ μικρά,  
ό,τι νούμερο και να είστε,  
εμάς θα αγοράσετε  
γιατί θα ξεαποστάσετε!

---

# Τρύπιο παπούτσι



Δεν θέλω να με φορέσεις άλλο,  
με έσκισες και τώρα κρυώνω.

---

# Πέδιλο



Θέλω να αρπάζω πόδια.  
Θέλω και τακούνια.  
Μου λείπουν πολύ τα τακούνια.  
Θέλω και χρώμα χρυσαφί,  
ακόμη και ύψος, γιατί όχι;  
Να με πάτε βόλτα στον ήλιο...

---

Θέλω να έρθει ένας άνθρωπος να με  
φορέσει για να τον αγκαλιάζω συνέχεια.  
Αλλά δεν θέλω να τρέχει! Κουράζομαι.

---

## Γάντι πλαστικό

Αηδία,  
δεν μπορώ άλλο τη σαπουνάδα.  
Αηδιάζω.  
Βαρέθηκα, δεν συμφωνείς;

Μου αρέσει το υγρό πιάτων  
αλλά όχι το νερό.  
Κρ κρ κρ....κρυώνω

Κρρρρ κρρρρρ  
Όχι άλλο κρύο νερό!



## Γάντι ταλαιπωρημένο

Δεν θέλω να φτιάχνω  
χιονόμπαλες.  
Ούτε να βάζω χώμα στα  
λουλούδια.

Τα παιδιά σου με τρύπησαν,  
πόνεσα.

Δεν θέλω να με φοράνε άλλο  
γιατί με φοράνε με βρώμικα χέρια.

Θέλω ν' αλλάξω ζωή!



# **Ποιήματα που φοριούνται**

© 2020 - Α΄ Δημοτικό Ποταμού Γερμασόγειας.



Κάποιος μπήκε στη ντουλάπα μου και μπέρδεψε τους τίτλους.

Βάλε το σωστό τίτλο στο κάθε ποίημα:

- Αθλητικά παπούτσια
- Πέδιλο
- Φόρεμα
- Γάντι ταλαιπωρημένο
- Κρεμάστρα
- Μπότα
- Γάντι πλαστικό
- Τακούνια
- Τρύπιο παπούτσι
- Παντόφλες



Τίτλος: \_\_\_\_\_



Πριν φύγετε, θέλετε να με κρεμάσετε κάπου; Τώρα θέλω, όχι σε λίγο! Μη με αφήσετε έτσι, εσείς να φύγετε κι εγώ να μείνω στο πάτωμα. Και βαρέθηκα να είμαι μόνο στη ντουλάπα. Θέλω να βγω έξω, να δω τους ανθρώπους, τους αληθινούς ανθρώπους. Τώρα που το σκέφτομαι, θέλω και κάτι άλλο, θέλω να φορέσω ένα φόρεμα.

Τίτλος: \_\_\_\_\_

Rrrrrrrrr  
Είμαι φόρεμα μακρύ.  
Θέλω να με φοράνε  
κορίτσια, μαμάδες, γυναίκες.  
Πριγκίπισσες, μήπως;  
Ναι! Επειδή είμαι κουλ!



Τίτλος: \_\_\_\_\_

Τακ τακ τακ θα ήθελα  
τακ τακ τακ να δραπετεύσω από τα πόδια  
τακ τακ τακ, επιτέλους, να ξεκουραστώ.

Τακ τακ τακ κι εγώ θα το ήθελα  
τακ τακ τακ κουράζομαι πολύ  
τακ τακ τακ δεν αντέχω άλλο.

Πόδια! Πόδια! Μη μας φοράτε συνέχεια! Να  
φοράτε παντόφλες!



Τίτλος: \_\_\_\_\_

Θέλω να με αγοράσετε,  
να με φορέσετε  
να με πάτε στο χιόνι.  
Μου αρέσει το χιόνι.  
Το άσπρο χιόνι.

Αλλά μην με πάτε στον ήλιο  
γιατί θα χαλάσω.

Δεν μου αρέσει ο ήλιος (ούτε ο Αύγουστος).

Ζεστάθηκα μέσα στο ντουλάπι  
με όλη αυτή τη ζέστη.

Θέλω τον χειμώνα!  
Με γάντια στα χέρια  
να με φορέσουν παιδιά!  
μπουμ μπαμ μπουμ μπαμ

Πόδια πόδια πόδια,  
θέλω να με φορέσουν πολλά πόδια.  
Πόδια πόδια πόδια,  
πότε θα πάμε στα χιόνια;

Τίτλος: \_\_\_\_\_

Θέλουμε πόδια,  
πόδια, πόδια να μας φορέσουν.  
Πόδια, ναι, αλλά να μην είναι βρώμικα.  
Πόδια αστραφτερά, πόδια  
όμορφα κι ευγενικά.

Πόδια, πόδια, πόδια,  
βαρεθήκαμε το κρύο  
και κρυώνουμε.

Κάνουμε συνέχεια κρ κρ κρ.  
Δεν θέλουμε να πάμε στα χιόνια.  
Θέλουμε να βγούμε στη θάλασσα,  
και να γίνουμε βάρκες.  
Να κολυμπήσουμε κι εμείς επιτέλους!



Πότε θα με φορέσετε;  
Κουράστηκα να μη με  
φοράει κανείς.  
Κρύωσα (μέσα μου).

Σχεδίασε ποιος νομίζεις ότι λέει αυτά τα λόγια.

Τίτλος: \_\_\_\_\_



Πόδια, πόδια, πόδια,  
πολύ μεγάλα πόδια,  
μικρά, πολύ μικρά,  
ό,τι νούμερο και να είστε,  
εμάς θα αγοράσετε  
γιατί θα ξαποστάσετε!



Τίτλος: \_\_\_\_\_

Δεν θέλω να με φορέσεις άλλο,  
με έσκισες και τώρα κρυώνω.



Τίτλος: \_\_\_\_\_



Θέλω να αρπάζω πόδια.

Θέλω και τακούνια.

Μου λείπουν πολύ τα τακούνια.

Θέλω και χρώμα χρυσαφί,  
ακόμη και ύψος, γιατί όχι;

Να με πάτε βόλτα στον ήλιο...

Θέλω να έρθει ένας άνθρωπος να με φορέσει για να τον αγκαλιάζω συνέχεια. Αλλά δεν θέλω να τρέχει! Κουράζομαι.

Σχεδίασε ποιος νομίζεις ότι λέει αυτά τα λόγια.

Τίτλος: \_\_\_\_\_

Αηδία,  
δεν μπορώ άλλο τη σαπουνάδα.  
Αηδιάζω.  
Βαρέθηκα, δεν συμφωνείς;

Μου αρέσει το υγρό πιάτων  
αλλά όχι το νερό.  
Κρ κρ κρ....κρυώνω

Κρρρρ κρρρρρ  
Όχι άλλο κρύο νερό!



Τίτλος: \_\_\_\_\_

Δεν θέλω να φτιάχνω  
χιονόμπαλες.

Ούτε να βάζω χώμα στα  
λουλούδια.

Τα παιδιά σου με τρύπησαν,  
πόνεσα.

Δεν θέλω να με φοράνε άλλο  
γιατί με φοράνε με βρώμικα χέρια.

Θέλω ν' αλλάξω ζωή!

Διάλεξε ένα ρούχο και γράψε το δικό σου κείμενο.

Τι μπορεί να σκέφτεται άραγε;

Μη ξεχάσεις να βάλεις τίτλο και να κάνεις και μια ζωγραφιά!

**Τίτλος:** \_\_\_\_\_

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



Κόψε τις εικόνες προσεκτικά και κόλλησέ τις στη σωστή σελίδα.  
Αν προτιμάς, μπορείς να σχεδιάσεις τη δική σου.















# Ευχαριστίες

Τα κείμενα γράφτηκαν από τα παιδιά της Β' τάξης κατά την πραγματοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος, στα πλαίσια του ΔΡΑ.ΣΕ. με την συγγραφέα Μαρία Α. Ιωάννου.

Στόχος μας μια μικρή έκδοση για κάθε τμήμα με διαφορετική θεματική που να μπορεί να αξιοποιηθεί στη διδασκαλία παιδιών με μεταναστευτική βιογραφία. Αν και αρχικά μας φάνηκε φιλόδοξος αυτός ο στόχος, τελικά η δουλειά των παιδιών μας εξέπληξε και δημιουργήθηκαν αυτές οι τρεις υπέροχες μικρές εκδόσεις.

Λόγω της πανδημίας, η εικονογράφηση έγινε από την εκπαιδευτικό Περσεφόνη Κρασίδου, η οποία είχε και τη γενική επιμέλεια της δράσης και των εκδόσεων.

Σε συνεργασία με την εκπαιδευτικό Βαλεντίνα Γιάννακα και τις υπεύθυνες τάξης Σίλια Βασιλείου, Εύα Χατζηκυπρή και Δώρα Παπαβασιλείου, η Περσεφόνη συνέθεσε τα αυθεντικά κείμενα των παιδιών, με τρόπο ώστε να μπορούν να αξιοποιηθούν είτε στο πλαίσιο της τάξης είτε στο πλαίσιο της διδασκαλίας της Ελληνικής ως 2ης γλώσσας και έτσι δημιουργήθηκαν τρεις μικρές εκδόσεις με μια ιστορία για τον καιρό, μια ποιητική συλλογή για τα ρούχα και αινίγματα σχετικά με τα αντικείμενα της τάξης.

Ελπίζουμε να τα απολαύσατε!  
Ιουλία Χρίστου, διευθύντρια



# Ποιήματα που φοριούνται

© 2020 - Α΄ Δημοτικό Ποταμού Γερμασόγειας.

ISBN 978-9963-0-3320-1